

fiat

Leven in de Goddelijke Wil – Lage Landen

november(3) 2022

www.luisapiccarreta-goddelijkewil.org



*De Dienares Gods
Luisa Piccarreta*

UITNODIGING KERSTNAMIDDAGEN 2022

*“Mijn dochter,
voor wie Mijn Wil doet en erin leeft is het altijd Kerstmis.
Als de ziel Mijn Willen binnenkomt word Ik ontvangen in haar akt.
Als zij haar akt uitvoert, volbreng Ik Mijn Leven.
Als zij haar akt voleindigt, herrijs Ik.
En de ziel blijft in Mij ontvangen,
volbrengt haar leven in dat van Mij,
rijst opnieuw op in Mijn Akten.*



*Zie dan, hoe de kerstdagen er zijn
voor wie zich ‘eenmaal per jaar’ voorbereiden,
zich in Mijn genade plaatsen en dan, in zich,
iets nieuws ervaren van Mijn geboorte.
Voor wie daarentegen Mijn Wil doet en erin leeft
is het altijd Kerstmis -
Ik word weer geboren in elk van haar akten.”*

(deel 16 – 26.12.1923)





Vier zaterdagen van de Advent en één weekdag...,
ons aanbod voor de kerstnamiddagen van dit jaar.
Welkom wanneer het jou past.

zaterdag 26 november
zaterdag 3 december
zaterdag 10 december
donderdag 15 december
zaterdag 17 december

!!! We komen terug samen van 14 tot 17.30 u !!!

(het samenkomen vanaf 13 u kende niet het verwachte resultaat)

Zoals gewoonlijk gaan deze namiddagen met conferentie en eucharistieviering door te Drongen. Afspraak in het Huis van de Goddelijke Wil - Varendriesstraat 30.

**De kerstaffiches van Bradi Barth zullen ook nu weer voorradig zijn.*

WELKOM in Gods Verheven Willen!

Graag tijdig verwittigen welke namiddag je verkiest, a.u.b.
En moet je om een of andere reden toch nog afhaken, laat dit dan ook weten, a.u.b. (tel. 09/227 97 59)

Wie de kerstbrochure heeft, brengt deze best mee, dank.

* * * * *

*“Mijn Menswording gebeurde in Onze ware Godheid die in de maagdelijke schoot van de Maagd Maria neerdaalde...
Het is waar dat er wordt gezegd dat het Woord werd ontvangen,
maar Mijn Hemelse Vader en de Heilige Geest waren van Mij onafscheidelijk...
Maar dit is nog niets... De onmetelijkheid van Mijn Wil, die alle schepselen uit het verleden, het heden en de toekomst omsluit,
ontving in Zich het leven van al die schepselen. En zoals het Mijne groeide, zo groeide dat van hen in Mij. Terwijl Ik dus alleen leek te zijn, konden - waargenomen met de microscoop van Mijn Wil - alle in Mij ontvangen schepselen worden gezien...
Het gehele Universum was geschokt bij het zien hoe, Wie aan alles leven geeft, Zichzelf insloot, inperkte en kleiner werd,... om wat te doen ? Om van allen het leven op te nemen en hen allen te doen herboren worden.”*

(dl 15 – 16.12.1922)



Huis van de Goddelijke Wil
Varendriesstraat 30
B 9031 Drongen