

## EXTRA GW-nieuwsbrief

CHIESA MATRICE - CORATO 29 oktober 2005

Met een zeer plechtige eucharistieviering sloot Mgr. Giovan Battista Pichierri, omringd door heel veel priesters, op dat moment de *diocesane fase af van het zaligverklaringsproces van Luisa Piccarreta*. Alle documenten werden toen naar Rome overgeheveld.

Het was ook het einde van het *derde Internationale Congres* waarbij zeer vele landen waren vertegenwoordigd. Zelf waren we erbij om, in opdracht van onze plaatselijke bisschop, er als enige '*Divina Volontà Belgio*' te vertegenwoordigen.

Aan het slot van deze viering werd ons allen '**het gebed voor de zaligverklaring van Luisa Piccarreta**' overhandigd, geschreven door aartsbisschop Pichierri, en aansluitend door alle aanwezigen samen gebeden.

Blijven we dit belangrijke en officiële gebed verder bidden maar dan op een juiste manier en **NIET** zoals het deze week aan velen werd bezorgd: we bidden **NIET** om de 'verheerlijking' van Luisa, wel om haar 'zaligverklaring'!!

Enkel God kan worden verheerlijkt!! Wij verheerlijken God om Zijn werk in kleine mensen – maar deze mensen gaan we niet verheerlijken, hoe heilig ze ook hebben geleefd. "Verheerlijk dan God..." (1Kor 6,20).

Blijf dus op je hoede voor teksten van Luisa Piccarreta die (vandaag nog meer dan vroeger) overvloedig en overrompend en ja, zelfs verstikkend worden rondgestrooid. Ook vanuit Corato wordt ons al lang gewezen op het vele dat via internet en andere kanalen (vaak onnauwkeurig en meer dan eens foutief) wordt verspreid. Wat Luisa schreef moet bovendien niet worden bekeken als zijnde 'mooie teksten' maar als een kennis ons aangereikt om naar te leven. Leven in de Goddelijke Wil gaat om 'a way of life'. Blijf dus zeker ook de eerste delen van het Boek van de Hemel lezen waarin de deugen worden aangereikt, de hogere volumes (30 tot 36) lijken velen toch zo moeilijk te zijn.

En ja, bidden we verder voor de ZALIGVERKLARING van Luisa – in de eenheid waaraan we hier al 25 jaar werken, een *eenheid* die niet mag verloren gaan. Blijven we ook Luisa's teksten tot ons nemen zoals zij deze heeft bedoeld, dus *zuiver en correct*. En richten wij ons blijvend en in *gehoorzaamheid* - voor Luisa de 'heilige dame' - naar de officiële Associatie te Corato.

# **GEBED voor de ZALIGVERKLARING van de DIENARES GODS LUISA PICCARRETA**

(in 2005 jullie onmiddellijk bezorgd via een gebedskaart, al meer dan eens aangereikt in een van onze GW-nieuwsbrieven maar tevens te vinden in het boek DE ZON VAN MIJN WIL, de officiële biografie van Luisa Piccarreta, uitgave van de Libreria Editrice Vaticana)

O Verheven en Allerheiligste Drie-eenheid

Vader, Zoon en Heilige Geest,

wij prijzen en danken U voor de gave van heiligheid

van Uw trouwe Dienares Luisa Piccarreta.

Zij leefde, o Vader, in Uw Goddelijke Wil

en door de werking van de Heilige Geest

ging zij lijken op Uw Zoon,

gehoorzaam zelfs tot de dood op het kruis.

Zij was een slachtoffer en een hostie, aangenaam aan U  
en werkte zo mee aan het verlossingswerk van de mensheid.

Haar deugd van gehoorzaamheid en nederigheid,  
van liefde tot Christus en de Kerk, zetten ons aan U te vragen

om het geschenk van haar zaligverklaring op aarde,

zodat Uw glorie voor allen mag stralen

en Uw koninkrijk van waarheid, gerechtigheid en liefde

zich mag verspreiden tot aan de uiteinden van de aarde

in het bijzondere charisma van

*Fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra.*

Wij beroepen ons op haar verdiensten om van U, Heilige Drie-eenheid,

de bijzondere genade te verkrijgen die wij U vragen

met de intentie Uw Goddelijke Wil te volbrengen. Amen.

Monseigneur Giovan Battista Pichierri

*Aartsbisschop van Trani - Barletta – Bisceglie, titularis van Nazareth*