

fiat

Leven in de Goddelijke Wil – Lage Landen

mei 2022

www.luisapiccarreta-goddelijkewil.org



*De Dienares Gods
Luisa Piccarreta*

MEIMAAND – MARIAMAAND

Koningin van de Goddelijke Wil, bid voor ons!



*“Mijn Moeder had uitwendig niets buitengewoon.
Zij deed niet een wonder,
niet een teken dat Haar van andere vrouwen onderscheidde.
Het enige verschil was haar volmaakte deugdzaamheid
waaraan bijna niemand aandacht besteedde.
En wanneer Ik andere heiligen heb onderscheiden met wonderen
en weer anderen met Mijn wonden heb getooid
gaf Ik Mijn Mama niets - niets -
en toch was Zij het wonder van alle wonderen,
het mirakel van alle mirakelen,
de ware en volmaakte Gekruisigde.
Er is niemand aan Haar gelijk.”*

(deel 12, 17.1.1921)





Voor onze wereld waarin zoveel lijden is en velen een zwaar kruis hebben te dragen, voor onze Kerk die zowel van binnenuit als van buitenaf veel krijgt te verduren (cfr. onze laatste conferentie met heel wat verwijzingen naar het Boek van de Hemel) is ons bidden en ons eerherstel, zijn onze rondzangen en akten meer dan nodig. Richten wij ons tijdens deze meimaand met nog meer aandrang en in Gods Wil, naar Maria die ons altijd helpt...

uit het boek VAN GOD HOUDEN IN ZIJN GODDELIJKE WIL - deel III -
HET FIAT VAN DE HEILIGING:

Maria, wij die af en toe worden overweldigd door de mysteries van Gods verheven Goddelijke Wil en Uw Wil, vernemen van Jezus als GROTE TROOST EN HULP, dat Hij de akten die in Zijn Wil worden gedaan in bewaring neemt. Hij houdt zoveel van wie in Zijn Wil verlangt te leven dat Hij Zich vanuit de Hemel naar haar verlaagt om haar akten een te maken met die van haar Schepper. Deze akten eren Hem op een goddelijke manier en wie ze doet verheft Hij tot in het Hart van de Ene Eeuwige.

Geliefde Koningin en onze Mama wij danken U in alle eeuwigheid voor Uw onophoudelijke aandacht, voor al Uw moederlijke zorgen die U voor ons heeft. En wij danken de Drie-ene God omdat Hij alle generaties een zo heilige en liefhebbende Moeder heeft gegeven die ons zegt: *"Hoe zou Ik Mij Koningin van de schepselen kunnen voelen, indien Ik niet zou toesnellen om Mijn oorspronkelijke akt boven al hun akten te plaatsen? Hoe zou Ik Mij kunnen verheugen in het geluk van het moederschap, indien Ik hen niet met hulp zou omringen, indien Ik niet al hun akten zou versterken... EN (Jezus): "Daarom, Mijn dochter, ben je in je akten nooit alleen. Je hemelse Mama is altijd bij je... De hoog verheven Koningin was al vanaf Haar Onbevleete Ontvangenis het eerste en enige Schepsel dat de verbindingslink vormde tussen de Schepper en het schepsel, de link die Adam had verbroken. Zij aanvaardde het goddelijke mandaat God en de mensen met elkaar te verbinden... Om de Goddelijke Wil steeds alle levensruimte te geven, niet één enkele keer maar in elk van haar akten, liet Ze haar wil sterven. Zo deed Zij een nieuwe bron van goddelijke Liefde opborrelen die God en mens en alle akten verbond. En nu Zij in alles de Koningin is, de alles-doener, is het Haar onmogelijk passief op haar Troon van glorie te blijven. Zij daalt af en haast zich als Moeder om aanwezig te zijn bij de akten en noden van haar kinderen."* (deel 30 - 8.12.1931)



Huis van de Goddelijke Wil
Varendriesstraat 30
B 9031 Drongen