



Leven in de Goddelijke Wil – Lage Landen

mei(4) 2021

www.luisapiccarreta-goddelijkewil.org



*De Dienares Gods
Luisa Piccarreta*

"Het licht van de Goddelijke Wil"

Conferentie gegeven door Don Sergio Pellegrini te Corato tijdens de DAGEN VAN HET LICHT. (30.3.2021)

laatste gedeelte

Voor wie de geschriften lezen, is de Goddelijke Wil licht in drie betekenissen:

1. licht voor hun verstand
2. licht voor hun wil
3. licht voor hun gebed

C. licht voor gebed

Spontaan rijst de vraag hoe het voor een menselijk schepsel mogelijk kan zijn om niet enkel Gods Wil te doen, maar Hem zelfs te bezitten als die van haar. Het is precies op dit punt dat de Heer Luisa 'al Zijn kaarten' laat zien en plechtig verklaart dat het een 'geschenk' is dat Hij 'in deze droevige tijden' besloot te geven.

Met paus Franciscus zouden we kunnen zeggen: "*Nu is het de tijd van de barmhartigheid voor allen en iedereen, opdat niemand zou denken dat hij uitgesloten wordt van Gods nabijheid en van de kracht van Zijn tederheid.*" (Apostolische brief Misericordia et misera , nr. 21).

In de geschriften van de Dienares van God wordt de waarde van de 'gave' van 'Leven in het Goddelijke Willen van Jezus' meerdere keren herhaald, waarmee wordt onderlijnd dat het niet de vrucht is van een verdienstelijke inspanning van de mens, maar veeleer van een liefdesgeschenk van God.



Het gaat niet enkel om gewoon te doen wat God van ons verwacht (de Wil van God), maar om het te doen met Zijn Goddelijke Wil, dus te handelen 'op een goddelijke manier'. Door genade vindt een voortdurende uitwisseling plaats tussen de menselijke wil en de Wil van God, zodat Gods Wil 'regeert' en 'zijn bezit' realiseert in het hart van de mens. Op deze manier is het oorspronkelijke plan uit Genesis voor het menselijke schepsel en voor de gehele schepping vervuld, compleet en definitief ingeleid in de Mensheid van Jezus en in de Maagd Maria, die met Hem in het mysterie van de Verlossing volkomen is verenigd.

Dit is de nieuwigheid van Luisa's boodschap: de Goddelijke Wil werkend in het schepsel en het schepsel op een goddelijke manier werkend in de Goddelijke Wil. De nieuwigheid is deze genade van alle genaden, deze 'gave van alle gaven': dat men niet alleen doet wat God wil, maar dat Zijn Wil in het schepsel is, om in de mens 'Zijn leven' te vormen, om te leven en te regeren met Hem en in Hem, in een bestendige uitwisseling van menselijke en goddelijke wil, waarbij het schepsel de goddelijke gelijkenis herstelt die door de zonde verloren was gegaan.



Wanneer wij de waarde begrijpen van deze gave 'verenigd te leven met de Goddelijke Wil' (kennis) en het feit dat het met onze menselijke wil mogelijk is om met Hem te leven (leven in de Goddelijke Wil), kunnen we dit alleen maar met het vertrouwen van een kind vragen in het onophoudelijke gebed 'Uw Rijk kome' van het Onze Vader - 'mag de Wil van God in ons geschieden zoals bij de zaligen in de Hemel'. Vragen we dus met de gehele Kerk om dit geschenk, en niet alleen voor onszelf maar voor de gehele mensheid.



Dit 'leven in het centrum van de Goddelijke Wil' verfijnt de blik van de Dienares van God op de gehele schepping, die ook deelneemt aan de Goddelijke Wil. Deze 'gemeenschap van wil met de Schepper' stelt het menselijke schepsel inderdaad in staat de 'stille taal' van schepselen te interpreteren, die door God uit liefde voor het menselijke schepsel gewild zijn en in het bestaan worden gehouden. Vandaar de unieke praktijk van 'rondgaan' om in elk schepsel de liefde te 'achterhalen' die God aan de mens wil geven. En om, voor de gemeenschap met de Goddelijke Wil, in naam van alle mensen God de glorie te geven die Hem is verschuldigd en met de gehele schepping de komst van Gods Rijk op aarde af te smeken.

Samengevat, indien het Licht van de Goddelijke Wil door ons wordt ervaren, heeft het een omvormende kracht. Laten wij gebruik maken van een vergelijking met wat Jezus op Tabor aan Petrus, Jakobus en Johannes liet zien. Zijn licht heeft de kracht van het transfigureren in de zin van, dat wat we zijn, dat waarvoor God ons heeft geschapen, innerlijk te verlichten. Dit wordt goed uitgedrukt door de heilige Annibale Maria Di Francia in de inleiding op de 'Verhandeling over de Wil van God' waarin hij enkele teksten publiceerde uit het Dagboek van Luisa:



"De vrome Auteur zei me op een dag: 'Handelen in de Wil van God is veel meer dan zich te voegen naar de Wil van God'. Inderdaad, door zich bij alle gebeurtenissen te voegen naar de aanbiddelijke Wil van God, ondergaat de ziel in zekere zin de Goddelijke Wil alsof ze ertoe wordt gedwongen. Handelen in de Wil van God betekent echter zich zodanig met alle goddelijke intenties en acties te vereenzelvigen, dat de ziel zich in Hem uitbreidt, omvormt, en met en in God handelt, werkt, wil en geniet in God zelf. " (De 24 uur van de Passie van Onze Heer Jezus Christus met liefdevolle overwegingen en eerherstel met twee verhandelingen over de Goddelijke Wil, uitgave Antoniana, Messina 1925, p. 436).

Nog eens samengevat: het 'licht van de Goddelijke Wil' is een vriendelijk licht dat ons gelukkig maakt. Het geeft ons de gave van het willen en handelen in eenheid met de Goddelijke Wil. Dit alles om te vragen, terwijl het ons dit doet begrijpen, dat diezelfde gave zou worden gegeven aan al de mannen en vrouwen van onze tijd. We kunnen en mogen echter niet vergeten dat alles van Jezus komt. Het is een heiligheid - volledig op 'Zijn kosten' - waarbij kleinheid de enige maatstaf is die we kunnen aannemen. Tegelijkertijd gaat het om een volkomen actieve weg omdat de Goddelijke Wil, net zoals licht, elk terrein van ons leven binnendringt. Er is geen vraag, interesse of bezigheid die er vreemd kan aan zijn. Inderdaad, Jezus heeft mijn hele leven tot het Zijne gemaakt. Niets is Hem vreemd: vreugde en verdriet, pijn en hoop, licht en schaduw.

Ik zou willen eindigen met het aanhalen van de woorden van paus Franciscus in de Apostolische Exhortatie Gaudete et Exultate over de oproep tot heiligheid in de hedendaagse wereld. Hij zegt in n. 18:

'Zo bouwen wij onder aandrang van de goddelijke genade met zeer veel gebaren aan de vorm van heiligheid die God voor ons heeft gewild, maar niet als onafhankelijke wezens, maar "als goede beheerders van Gods veelsoortige genade" (1 Pt. 4, 10).

De bisschoppen van Nieuw-Zeeland hebben ons zeer goed getoond dat het mogelijk is lief te hebben met de onvoorwaardelijke liefde van de Heer, omdat de Verrezenen zijn machtig leven deelt met onze broze levens: *"Zijn liefde kent geen grenzen en eenmaal gegeven heeft deze zich nooit teruggetrokken. Zij is onvoorwaardelijk geweest en is trouw gebleven. Zo liefhebben is niet gemakkelijk, omdat wij vaak zo zwak zijn. Maar, opdat wij kunnen liefhebben, zoals Hij ons heeft liefgehad, deelt Christus zijn eigen verrezen leven met ons. Op deze wijze laat ons leven zijn kracht in werking zien, ook te midden van de menselijke zwakheid".'*

Dit 'delen van het leven' met Jezus - verrezen en levend onder ons - is het 'licht van de Goddelijke Wil'. Ik geloof dat het doopsel dat wij hebben ontvangen en dat wij ons telkens met Pasen herinneren, de volledige uitdrukking ervan is.



Huis van de Goddelijke Wil
Varendriesstraat 30
B 9031 Drongen

Don Sergio Pellegrini