

fiat

## Leven in de Goddelijke Wil – Lage Landen

Kerstnoveen (5<sup>de</sup> dag) 2020  
[www.luisapiccarreta-goddelijkewil.org](http://www.luisapiccarreta-goddelijkewil.org)



*De Dienares Gods  
Luisa Piccarreta*



### KERSTNOVEEN

VAN GOD HOUDEN IN ZIJN GODDELIJKE WIL - FIAT van de Verlossing blz 157-175

#### Vijfde buitensporigheid van Liefde

##### EENZAME LIEFDE

**De innerlijke stem ging verder: 'Mijn kind, ga niet bij Mij weg, laat Me niet alleen. Mijn Liefde verlangt met je verenigd te zijn. Dit is nog een buitensporigheid van Mijn Liefde die niet alleen gelaten wil zijn. Maar weet je wie zij in haar gezelschap wil? Het schepsel.'**

Jezus klaagt bij Luisa dat, terwijl Hij voor de schepselen een en al liefde is en met hen wil praten om hen Zijn vreugde mee te delen, gelukkig te maken, te troosten en al Zijn goeds en Zijn Koninkrijk te geven, zij Hem in plaats daarvan zoveel lijden bezorgen. Ze leggen Hem het zwijgen op, verachten Zijn goeds en bekommeren zich niet om Zijn Rijk. Jezus voelt dus Zijn spelen veranderen in gehuil (*Ik verlang ernaar een liefdesspel met hen te spelen – wil jij, willen jullie met Mij spelen?*).

Hoe weegt de eenzaamheid op Jezus! Hij heeft niemand tot wie Hij een woord kan zeggen, niemand bij wie Hij Zijn Hart kan luchten, zelfs niet uit liefde. Hij is altijd droevig en stil, want als Hij spreekt, wordt niet naar Hem geluisterd. Dus de innerlijke stem van Jezus smeekt Luisa om Hem niet alleen te laten.





Hij vraagt met genegenheid naar Hem te luisteren wanneer Hij spreekt, oor te hebben voor Zijn leringen, gezien Hij de Leraar van alle leraren is. Als ze naar Hem luistert, zal Hij stoppen met huilen.

Luisa dacht dikwijls aan Jezus' eenzaamheid in de schoot van Zijn Mama, en Hij herhaalde vaak dat het gezelschap van het schepsel Hem zo zoet en aangenaam is. Het was inderdaad voor het schepsel (om het te vinden en in Zijn gezelschap te houden) dat Hij van de Hemel naar de aarde afdaalde. Jezus waardeert sterk het gezelschap van het schepsel dat Hem liefheeft en Zijn eenzaamheid zoekt te doorbreken. Daarom wil Hij het altijd bij Zich, als toeschouwer van Zijn kindertranen, van Zijn kreunen, snikken, lijden, werken en ook van Zijn vreugde, omdat Hij alles in haar in bewaring wil geven. Het zou voor Hem te moeilijk zijn om, wie in de Goddelijke Wil is, niet altijd bij Zich te hebben. In feite voelt de Goddelijke Wil de onweerstaanbare nood om alles wat Zijn Mensheid doet met het schepsel te delen. Wie leeft in het Goddelijke Willen, laat Hem nooit alleen.

Luisa had daarom vaak medelijden met Jezus wanneer ze Hem zo alleen zag. Hij benadrukte dat eenzaamheid voortkwam uit menselijke ondankbaarheid, maar dat vanuit het goddelijke en vanuit Zijn werken Hem allen vergezelden en Hem nooit alleen lieten. Met Hem daalden de Vader en de Heilige Geest neer, gezien de drie Goddelijke Personen onafscheidelijk zijn. Bij de akt van neerdalen uit de Hemel, kwamen allen in beweging om Zijn gevolg te vormen en Hem de nodige eer te geven. De hemel met al zijn sterren maakte Hem het hof en gaf Hem de eer van Zijn Onveranderlijkheid en Zijn Liefde die niet eindigt. De zon maakte Hem het hof en eerde Hem met Zijn eeuwig licht. De wind, de zee, het kleine vogeltje – allen en alles omringden Hem, om Hem de liefde en glorie te geven waarmee Hij hen had geschapen. De gehele Schepping vierde feest. Ook had Hij de stoet van de engelen die Hem nooit verlieten. Enkel het ondankbare schepsel liet Hem alleen...

Nu, na zo vele eeuwen, verwacht Jezus de komst van Zijn Koninkrijk op aarde, omdat enkel wie leven in Zijn Willen Hem met licht bekleden en Hem warmte geven voor de vele kilte van schepselen. Hij wacht dus op het gevolg van de zielen die zullen leven in het Goddelijke Willen.

Wie in de Goddelijke Wil leven, zijn onafscheidelijk van Jezus, en telkens wanneer Jezus wordt herboren, worden ze met Hem en in alle goddelijke akten herboren. Inderdaad, bij elke akt die ze doen, smeekt Hij hen om herboren te worden. Zij vormen Hem een nieuw Paradijs en Hij laat hen, samen met Hem, herboren worden om hen gelukkig te maken. Het gelukkig prijzen van wie samen met Hem leven, is een van Zijn grootste vreugden. Het is volkomen Zijn doel het schepsel te laten genieten van de immense zee van Zijn oneindige vreugde en geluk.

*Mijn Jezus, mijn hart klopt,  
maar ik ben niet tevreden als het niet samen klopt met dat van U.*

Met heel veel dank aan de Associatie Luisa Piccarreta - Corato



Huis van de Goddelijke Wil  
Varendriesstraat 30  
B 9031 Drongen