

fiat

Leven in de Goddelijke Wil – Lage Landen

GOEDE VRIJDAG 2020



*De Dienares Gods
Luisa Piccarreta*

GOEDE VRIJDAG

+ + +

**Toen de ure was gekomen
en zijn levenstijd vervuld,
heeft de Heer op zich genomen
als verlosser alle schuld,
liet het Lam zich zonder schromen
binden, leed het met geduld.**

+

Uit het Boek van de Hemel, volume 14



Ik bevond me terug in mijn gebruikelijke toestand. Mijn altijd aanbiddelijke Jezus liet Zich zien in de akt waarbij Hij het kruis opneemt en op Zijn allerheiligste schouders legt. Hij zei: *"Mijn dochter, wanneer Ik het kruis ontving bekeek Ik het van boven tot onder om de plaats te zien die iedere ziel innam op Mijn Kruis. En tussen de zovelen keek Ik met meer liefde en gaf Ik een meer speciale aandacht aan wie berustend zouden zijn en zouden leven in Mijn Wil. Ik bekeek hen en Ik zag hoe hun kruis net zo lang en breed was als dat van Mij. Mijn Wil vulde immers aan wat aan hun kruis in lengte en breedte ontbrak om het aan dat van Mij gelijk te maken.*



O, hoe viel jouw kruis op! Het was ontzettend lang door de vele jaren in bed, die je enkel doorstond om Mijn Wil te vervullen. Mijn Kruis bestond alleen om de Wil van Mijn hemelse Vader te vervullen, het jouwe om Mijn Wil te vervullen. Het ene bracht eer aan het andere. En gezien beide dezelfde maat hadden, versmolten ze zich met elkaar. Mijn Wil nu heeft het vermogen de hardheid te verzachten, de bitterheid te zoeten, wat kort is te verlengen en te verbreden. Wanneer Ik dus het Kruis op Mijn schouders voelde, voelde Ik ook de zachtheid en de zoetheid van het kruis van de zielen die in Mijn Willen zouden lijden. Ach, Mijn Hart slaakte een zucht van verlichting. En de zachtheid van het kruis van deze zielen maakte Mijn Kruis aangepast aan Mijn schouders waarin het zo erg verzonk dat het een diepe wonde veroorzaakte. Hoewel het Mij een scherpe pijn gaf, voelde Ik ook de zachtheid en de zoetheid van de zielen die in Mijn Willen zouden lijden. En gezien Mijn Wil eeuwig is, stroomde hun lijden, eerherstel en hun akten in elke druppel van Mijn bloed, in elke wonde, in elke belediging. Mijn Wil maakte hen als aanwezig bij al de beledigingen uit het verleden - al vanaf het moment dat de eerste mens zondigde - uit het heden en de toekomst. Zij waren het die Mij de rechten van Mijn Willen teruggaven. En Ik, uit liefde voor hen, beval de Verlossing. En indien ook anderen erin stappen, is het door deze zielen dat ze eraan deelnemen. Er is geen goed dat Ik toesta, in de Hemel noch op aarde, dat er niet is door hen."

+ + +

Hij die bestond in goddelijke majesteit
heeft zich niet willen vastklampen
aan de gelijkheid met God.
Hij heeft zichzelf ontledigd
en het bestaan van een slaaf op zich genomen;
Hij is aan de mensen gelijk geworden.
En als mens verschenen heeft Hij zich vernederd
door gehoorzaam te worden tot de dood,
tot de dood aan het kruis...

Huis van de Goddelijke Wil
Varendriesstraat 30
B 9031 Drongen

www.luisapiccarreta-goddelijkewil.org