



Leven in de Goddelijke Wil – Lage Landen

april 2019

PATER LODE KROKAERT

(1938 - 2019)



*De Dienares Gods
Luisa Piccarreta*

Na de zomer van vorig jaar, de avond voor hij vertrok naar Zuun, ontmoetten we Pater Lode voor het laatst in Schilde. Daar leidde hij vele jaren zijn gebeds- en studiegroepje van de Goddelijke Wil. Hij zei met volle overtuiging dat hij in zijn 'andere woonst' verder zou lezen in Luisa's geschriften en in wat 'onze grote vriend' Fr. Robert Young ons had doorgegeven. We wisten toen niet dat Pater Lode zo vlug definitief afscheid van ons zou nemen...

De kaart we toen voor hem schreven werd na zijn sterven op zijn kamer teruggevonden. De tekst ervan werd tijdens zijn begrafenis - zijn verrijzenisviering – door een ontroerde voorganger voorgelezen:

Heel, héél veel dank omdat je vele jaren voor ons en voor God - in Zijn Heilige Wil - die goede en heilige priester was waarover Luisa Piccarreta vertelde. Dank voor al je Eucharistievieringen en al je Aanbiddingen, al je uitleg over het Boek van de Hemel. Hoeveel genaden ontvingen we door jou in de Goddelijke Wil! Mag God je zegenen en mogen Luisa, de H. Annibale en Father Robert Young je heel nabij zijn en blijven.

... waarover Luisa vertelde:

Soms bracht Jezus mij in kerken. Zelfs daar werd Hij beledigd. O, hoe verschrikkelijk werd Zijn Hart geraakt door werken - heilige werken, ja, maar slordig gedaan, door gebeden - maar zonder innerlijke spirit, door huichelachtig medelijden - een ogenschijnlijke vroomheid die Jezus meer leek te beledigen dan eer te brengen. Dat heilige, zuivere, oprechte Hart kon deze werken, zo slecht uitgevoerd, niet in ontvangst nemen. O, hoe dikwijls klaagde Hij: *"Dochter, kijk hoe vaak Ik word beledigd, zelfs door mensen van wie men zegt dat ze zijn toegewijd,*





zelfs op de meest heilige plaatsen. Na het ontvangen van de sacramenten zijn ze meer besmeurd dan gezuiverd". Wat een pijn voor Jezus om te zien hoe mensen heiligschennend de Communie ontvangen, hoe priesters in staat van doodzonde uit gewoonte het heilig Misoffer opdragen en sommigen – het is afschuwelijk om zeggen – zelfs zonder te zijn geïnteresseerd. O, hoe dikwijls liet Jezus me deze smartelijke taferelen zien. Hoe vaak is Hij, als de priester het hoog heilige mysterie vierde, gedwongen om af te dalen in zijn handen, omdat Hij geroepen is op gezag van de priester. Men kon die handen zien druipen van het bederf, bloed of besmeurd met slijk. O, hoe meelijwekkend was de toestand van de heilige, zuivere Jezus, in deze handen die zo afschuwelijk waren om te zien. Hij leek uit die handen te willen ontsnappen, maar moest wel blijven tot de gedaanten van brood en wijn waren verdwenen.

Soms terwijl Hij daar bij de priester verbleef, kon Hij haastig en klagend naar me toekomen. Voor ik iets kon zeggen, zei Hij zelf tegen mij: *"Dochter, laat Me het in jou doen stromen, want Ik kan niet nog meer opnemen. Heb medelijden met Mijn toestand die veel te pijnlijk is. Heb geduld en laten we samen lijden"*. En terwijl Hij dit zei, wou Hij het van Zijn mond overbrengen in die van mij. Maar wie kan zeggen wat Hij me gaf? Het leek een bitter gif, een stinkende rottigheid, vermengd met voedsel zo hard, walgelijk en weerzinwekkend dat het soms niet verder naar binnen ging. Wie kan het lijden onder woorden brengen dat Jezus hierdoor veroorzaakte? Indien Hij me zelf niet had bijgestaan was ik zeker gestorven. En dan gaf Hij mij nog het kleinste deel. Wat was het niet voor Jezus die er grote hoeveelheden van bevatte? O, hoe afschuwelijk is de zonde! Ach, Heer, maak dit duidelijk aan iedereen, zodat allen voor dit vreselijke monster op de vlucht slaan.

Maar terwijl ik deze zo smartelijke taferelen te zien kreeg, wou Hij me op andere momenten ook vertroostende en prachtige taferelen laten zien om verrukt over te zijn. Ik zag goede en heilige priesters die de hoog heilige mysteriën vierden. O God, hoe verheven, groots en subliem is hun ambt. Hoe mooi was het de priester de Mis te zien opdragen en Jezus die in hem was veranderd. Het leek alsof niet de priester, maar Jezus zelf het goddelijk offer opdroeg. Hij wou de priester totaal doen verdwijnen zodat Jezus alleen de Mis kon opdragen en ik naar Hem zou luisteren. O hoe ontroerend te zien hoe Jezus de gebeden bad en al de plechtigheden en bewegingen deed die de priester doet. Wie kan vertellen hoe troostend het voor mij was om deze missen samen met Jezus te beleven! Hoeveel genaden ontving ik, hoeveel licht, hoeveel dingen begreep ik!...



Fr. Robert droeg hier zijn allerlaatste Eucharistieviering op samen met P. Lode...

Een priester die al vele jaren zo sterk en op zo een intense manier vertrouwd was met het Leven in de Goddelijke Wil zal ongetwijfeld – in dat Hemelse Rijk van de Goddelijke Wil – onthaald zijn door Luisa en de H. Annibale en door ‘onze grote vriend’ Father Robert Young.

Op zijn gedachtenisprentje lezen we:

Pater Lode, in je drukke agenda voorzag je altijd momenten van stilte, gebed en bezinning, alleen of in groep. Jezus had je gezegd: ‘Zonder Mij kun je niets.’ Je voelde je innig verbonden met de lijdende Jezus (Luisa’s Uren van de Passie waren hem dan ook zeer dierbaar)... Je hebt veel betekend voor veel mensen (en zeker voor allen die tot zijn eigen GW-groepje behoorden en behoren). We zijn je dankbaar.

In zijn uitvaartviering gebruikte de voorganger de woorden van Sirach (hoofdstuk 14) om het levensmysterie van Pater Lode te omschrijven: *“Gelukkig is de mens die zich verdiept in wijsheid, die naar inzicht streeft, de wegen van de wijsheid overdenkt, haar geheimen tracht te doorgronden.”* (hoe duidelijk ging Pater Lode op die manier niet om met het Boek van de Hemel en alles wat errond in conferenties werd aangeboden!)

Tijdens de 4 Passienamiddagen zal de Eucharistieviering telkens worden opgedragen voor deze priester die ons nu ook verder zal ondersteunen vanwaar de Goddelijke Wil perfect heerst.

Welkom aan al wie zich aanmeldde of nog zal aanmelden. Nog eens de data op een rijtje: donderdag 4 april – zaterdag 6 april – zaterdag 13 april – maandag 15 april (Goede Week)

Vergeet je 'Uren van de Passie' niet mee te brengen en tijdens de Goede Week ook je Kruiswegboekje.

+ + + + +

CORATO 2 tot 8 oktober RETRAITE - BEDEVAART

Dank aan wie zijn voorschot al betaalde!

Wie dit nog niet deed graag heel binnenkort, a.u.b....

Er zijn nog maar enkele plaatsen beschikbaar.

+ + + + +

!!! Onze vertrouwde **KENNISMAKINGSBROCHURE** werd totaal herwerkt. Een handig instrument om Luisa Piccarreta en het Leven in de Goddelijke Wil kenbaar te maken. Wie naar de Passienamiddagen komt zal deze kunnen meenemen **!!!**



Huis van de Goddelijke

*Wil Varendriesstraat 30
B 9031 Drongen*