



Leven in de Goddelijke Wil – Vlaanderen

juli 2016



De Dienares Gods
Luisa Piccarreta



Jezus tot Luisa Piccarreta:

“Het wonder dat Ik van jou verlang is dat jij Mijn Wil brengt te midden van de schepselen en Hem aan allen bekend maakt.”

Na zijn komst naar Europa, naar Drongen, laat Fr. Robert Young allen die hij hier in de meimaand mocht ontmoeten nog eens extra groeten. Hij zet ons ook aan te blijven lezen in de geschriften van Luisa Piccarreta en er ons samen met anderen (in onze groepen en op conferentiedagen) in te blijven verdiepen. En hij vraagt om gebed: “Alstublieft, houd de zending van het leven in de Goddelijke Wil steeds in gedachten terwijl je bidt. Onze wereld is - meer dan ooit - hopeloos in nood voor deze speciale gave. Mogen al onze akten en gebeden de komst van ‘het Rijk van Gods Wil op aarde zoals in de hemel’ bespoedigen. Het is het enige antwoord op al het kwade waarmee we vandaag worden geconfronteerd.”

Jezus tot Luisa Piccarreta:

“Hoeveel belangstelling stel Ik in Mijn Wil!

Hoe hou Ik van Hem en hoe hevig verlang Ik dat Hij bekend zou worden!

Mijn interesse is zo groot dat Ik bereid ben om, om het even welke genade te geven aan om het even wie, die zich wil inzetten om Hem te doen kennen.

O, hoe wil Ik dat zij dit spoedig zouden doen want Ik zie dat al wat Mij toekomt Me zal worden teruggegeven. De orde tussen God en het schepsel zal worden hersteld.” (deel 19)

EN HET VOEDSEL VOOR HET LEVEN IN DE GODDELIJKE WIL ZIJN DE SACRAMENTEN:



"Mijn dochter, **Mijn Wil is alles en bevat alles. Hij is voor de mens beginsel, middel en doel.** Daarom gaf Ik hem bij de Schepping geen wet en stelde Ik geen sacramenten in. Ik gaf de mens enkel Mijn Wil omdat dit meer dan volstaat... Wanneer Ik hem een **wet** gaf toen de Schepping al eeuwenlang bestond, was het omdat de mens zijn beginsel had verloren en dus de middelen en het doel was kwijtgeraakt. De wet was dus niet het beginsel maar een middel. Maar toen Ik zag dat de mens, ondanks Mijn wet, toch verloren ging, stelde Ik bij Mijn komst op aarde **sacramenten** in als nog krachtiger en machtiger middelen om hem te redden. Maar hoeveel misbruiken en heiligschennissen zijn er niet!... Nochtans, **om zich veilig te stellen, volstaat voor de ziel Mijn Wil, die beginsel, middel en doel is. Mijn Wil is voldoende om tot de Goddelijke heiligheid op te stijgen, om het doel ten volle te bereiken waarvoor zij is geschapen....**"

(voetnoot: deze tekst, die zou kunnen doen denken aan een onderwaardering van de sacramenten, waarschuwt daarentegen voor de helaas frequente banalisering ervan. Vaticanum II brengt echter in herinnering dat "*bedeeld met zo talrijke en zo verscheidene heilsmiddelen, alle christenen, tot welke levensvorm en -staat zij ook behoren, elk langs zijn weg, door de Heer zijn geroepen tot volmaakte heiligheid die niets anders is dan de volmaaktheid van de Vader zelf.*" (LG 11)

Met andere woorden, sacramenten vallen niet samen met de heiligheid zelf. Dit laatste blijft altijd het doel, het objectief dat iedereen moet wensen te bereiken. Voor dat edel doel geeft de Heer ons edele middelen. De sacramenten op zichzelf volstaan niet. Het komt er op aan tot het besluit te komen - of het toch te verlangen - Gods Wil te volbrengen en Zijn Rijk in ons te ontvangen.)

Jezus verklaarde met nadruk dat alle sacramenten **DOOR HEM WERDEN INGESTELD** om Zijn Leven op aarde verder te zetten.

In de Catechismus van de Katholieke Kerk lezen we dat '*de sacramenten werkzame tekenen zijn van de genade, ingesteld door Christus en toevertrouwd aan de Kerk, waardoor ons goddelijk leven wordt verleend... Ze dragen vrucht in wie ze in de vereiste gesteltenis ontvangen.*' (1131).





Luisa daalde af - tot in de diepte van de genadewerking - om er Jezus haar kleine liefdesuitwisseling aan te bieden. Precies op die plaats zou zij de verborgen tranen ervaren van de H. Geest voor de eindeloze ontgoochelingen van de Allerheiligste Drie-eenheid - juist daar het treurige zuchten van de H. Geest. (deel 18, 5.11.1925)

Jezus uitte in het 'Boek van de Hemel' vele Goddelijke klachten. Velen, ook in de Kerk, 'beroven' Hem van de zuivere gevoelens van de harten van heel veel gelovigen. Hij noemde het diefstallen die in alle eeuwigheid blijven bestaan. Hij ging nog verder en zei dat heel wat priesters zichzelf te veel centraal stellen: "*Schepselen willen Mijn gerechtigheid trotseren. Ze zijn niet bereid zichzelf over te geven... Zelfs Mijn priesters gaan vaak niet vrijuit... Want niet Mij plaatsen ze in de zielen maar zichzelf. Zij willen zichzelf op de voorgrond schuiven, zichzelf in het middelpunt zetten en Ik blijf opzij geschoven. Deze priesters met hun giftig contact gaan zielen van Me verwijderen en hen niet rond Mij verzamelen... Dit betekent een groot kwaad en zo een priesters kunnen de mensen best missen. Het brengt hen ver weg van de Kerk en de sacramenten... Mijn smart is groot, de wonden in Mijn Hart heel diep. **Bid dus en verenig jullie met Mijn goede priesters die Mijn smart verzachten.**" (deel 12, 4.9.1918)*

Bij het instellen van het Sacrament van de Eucharistie wou Jezus Zichzelf zelfs eerst ontvangen. Aan Luisa zegt Hij: "*Mijn dochter, indien je Mij wilt behagen, bied de Communie aan zoals Mijn Mensheid het deed. Voor Ik de anderen liet communiceren, communiceerde Ikzelf. Ik wilde dit doen om de Vader de volmaakte glorie te schenken van al de Communies van de schepselen. Ik wou in Mij al het eerherstel insluiten voor alle heiligschennissen, voor alle beledigingen die Mijn Mensheid zou ontvangen in dit sacrament. Gezien Mijn Mensheid de Goddelijke Wil insloot, sloot Zij ook al het eerherstel in van alle tijden, en Mezelf ontvangend, ontving Ik Mij waardig. En omdat alle werken, van de schepselen door Mijn Mensheid vergoddelijkt werden, **verlangde Ik met Mijn Communie al de Communies van de schepselen te bezegelen. Hoe zou het schepsel anders een God kunnen ontvangen?** Het was Mijn Mensheid die voor de schepselen deze deur opende en die voor hen verdiende Mij te mogen ontvangen.*

*En jij nu, Mijn dochter, **doe het in Mijn Wil**, verenig het met Mijn Mensheid. Zo zal jij alles insluiten en Ik zal in jou het eerherstel vinden van allen, de compensatie voor alles en Mijn voldoening, of liever, **Ik zal in jou een ander Ik vinden.**" (deel 11, 13.11.1915)*



Huis van de Goddelijke Wil
Varendriesstraat 30
9031 Drongen