



Leven in de Goddelijke Wil – Vlaanderen

mei 2015



De Dienares Gods
Luisa Piccarreta



Persoonlijke uitnodiging

voor de informatie-, bezinnings- en gebedsday

“Leven in de Goddelijke Wil

de Nieuwe en Goddelijke Heiligheid”

op donderdag **28 mei 2015** van 9.30 u tot 16.30 u
of op zaterdag **30 mei 2015** van 9.30 u tot 16.30 u

in het HUIS VAN DE GODDELIJKE WIL te Drongen

“De Wil van de Vader werd - voor eens en altijd - door de menselijke wil van Jezus perfect vervuld. Maar laat ons nooit vergeten dat dit gebeurde door het Kruis. Jezus 'hoewel Hij Gods Zoon was heeft in de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd.' (He 5,8). Dit is wat het Evangelie ons aantoonst bij het aanbieden van de gedetailleerde beschrijving van Jezus' Passie... Zijn bloedig Offer wil ons laten verstaan dat de spirituele bron van onze heiligheid het 'spirituele offer' is van onze menselijke wil... Werkelijk in Jezus en met Jezus kunnen we zeggen: 'Uw Wil geschiedde op aarde zoals in de Hemel.'...”

En hoe kunnen we al deze elementen niet terugvinden in het leven van de Dienares van God, Luisa Piccarreta (23 april 1865 - 4 maart 1947). Vandaag herdenken we in deze Moederkerk van Corato haar geboorte en ook haar wedergeboorte door het doopsel dat 150 jaar geleden gebeurde.”

Kardinaal José SARAIVA MARTINS,
prefect emeritus van de Congregatie voor Heiligverklaringen

homilie tijdens de concelebratie in de Moederkerk van Corato op 23 april 2015

IVde Internationaal Congres 'KERK IN DE GODDELIJKE WIL'

wat we hoorden, zagen en beleefden...



Programma:

- 9.30 u welkom en gebed
- 9.40 u sfeerbeeld Congres
- 10.00 u uit conferenties Congres
- 11.00 u pauze
- 11.30 u gebed: 5 staties Corato
- 12.00 u powerpoint: GW-België
- 12.30 u middagmaal
- 13.30 u uit conferenties Congres
- 14.30 u Eucharistie
- 15.15 u pauze
- 15.45 u powerpoint: Internationaal Congres 2015
- 16.30 u verder nieuws en wel thuis

Wie met de auto komt neemt de E40 richting Oostende, afrit Drongen.

Wie gebruik maakt van het openbaar vervoer kan vanuit het Sint-Pietersstation te Gent de trein nemen richting Oostende met halte in Drongen (vanwaar je kan worden afgehaald met de auto) of de bus (lijn 14 of 15 of 16) met halte op de Deinseseesteenweg, hoek Sint-Gerolfstraat (op een wandelafstand van 10 minuten).

Inschrijven is om praktische redenen **ECHT nodig!**

Dit kan telefonisch **tel: 09/227.97.59**

of via e-mail: goedeledemaeyer@hotmail.com

Middagmaal: picknick (koffie en thee ter plaatse).

Graag een bijdrage voor de onkosten.

VERHEUGEND EN BELANGRIJK NIEUWS

Het **IVde Internationale Congres** naar aanleiding van de 150ste verjaardag van de geboorte van Luisa Piccarreta is dus voorbij. De vreugde de gift van het Leven in de Goddelijke Wil te kunnen delen was enorm. Maar **de grootste vreugde** was te mogen **vaststellen hoezeer Luisa nu aanvaard is in de Kerk.**



De prefect emeritus van de Congregatie voor de Heiligverklaringen, Kardinaal Saraiva Martins, kwam naar Corato en ook nog drie andere bisschoppen namen deel aan het Congres.

Naast de officiële biografie, uitgegeven door het Vaticaan, zijn ook 8 van de 36 volumes van de kritische uitgave van Luisa's dagboek afgewerkt. Het vraagt heel wat tijd maar het goede nieuws is toch wel dat **de Heilige Stoel** (de Congregatie voor de Geloofsleer en de Congregatie voor de Heiligverklaringen) **met veel nadruk liet verstaan de uitdrukkelijke wens te hebben dat dit werk zo vlug mogelijk wordt afgerond** zodat alle geschriften kunnen worden bezorgd aan wie deze verlangen.

Maar aan dat werk, dat nog meerdere jaren zal duren, blijft ook een serieus prijskaartje vasthangen.

Er werd nog eens uitdrukkelijk gevraagd om een financiële bijdrage. Steunen we hen!

Je kan storten op rekening
GESCHRIFTEN L.P
IBAN-nummer: BE69 9731 2089 5578
BIC-nummer: ARSPB22
met als mededeling GIFT UITGAVE GESCHRIFTEN

Uit de begeleidende tekst van de kaarsjesprocessie te Corato op 23 april 2015. Deze bracht ons langs de vijf belangrijke plaatsen uit het leven van Luisa Piccarreta:



Huis van de Goddelijke Wil
Varendriesstraat 30
9031 Drongen

Net als Luisa willen we God vragen ons gelijkvormig te maken aan Hem terwijl we al onze akten altijd doen in de Goddelijke Wil. Aan Hem onze intense en bestendige dank om de 'heilige gehoorzaamheid' van Luisa want dankzij haar hebben wij de mogelijkheid de Goddelijke Wil te kennen en erin te leven.