



## Leven in de Goddelijke Wil – Vlaanderen

februari 2015

2 februari - Maria Lichtmis

### Opdracht van de Heer in de tempel



De Dienares Gods  
Luisa Piccarreta

Heer Jezus, veertig dagen na Uw geboorte vroeg het Goddelijk Fiat dat Uw Mama en Sint Jozef U aan de Vader zouden offeren als Slachtoffer. Daarna legden Zij U in de armen van de priester Simeon die U op dat moment erkende als het Woord van God:

*Hij (Simeon) had een godsspraak ontvangen van de heilige Geest dat de dood hem niet zou treffen, voordat hij de Gezalfde des Heren zou hebben aanschouwd...en (hij) verkondigde Gods lof met de woorden: 'Uw dienaar laat gij, Heer, nu naar uw woord in vrede gaan: mijn ogen hebben thans uw Heil aanschouwd, dat Gij voor alle volken hebt bereid; een licht dat voor de heidenen straalt, een glorie voor uw volk Israël.' Zijn vader en moeder stonden verbaasd over wat van Hem gezegd werd. Daarop sprak Simeon over hen een zegen uit en hij zei tot Maria, zijn moeder: 'Zie, dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël, tot een teken dat weersproken wordt, opdat de gezindheid van vele harten openbaar moge worden; en uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord.' (Lc 2,26-35).*



Geliefde Moeder en Koningin van Smarten, op dat ogenblik gebruikte de Goddelijke Wil Uw Smart om in ons allen het Koninkrijk van het Lijden te vormen en Uzelf als Slachtoffer aan Uw Zoon aan te bieden. Uw veelvuldig sterven zonder doodgaan zou ontelbare keren een zwaard betekenen. En het was niet zo dat U daar onvoorbereid stond, want U had een ongekend diepe en een voor ons onbegrijpelijke voorkennis van de Smarten die U te wachten stonden.



Op elk van Uw Smarten plaatsen wij ons 'ik hou van U, Maria'. Vraag Uw Zoon de grote genade opdat wij, bij beproevingen, ons lijden met Zijn Lijden en met dat van U zouden versmelten, ten voordele van onze broers en zussen om hen tot vrije zonen en dochters te maken in het Koninkrijk van de Goddelijke Wil.

Uit 'VAN GOD HOUDEN IN ZIJN GODDELIJKE WIL - FIAT deel II 'Rondzang voor alles van Jezus' verborgen leven - blz 189-191

**Enkele passages uit de conferentie van de kerstsamenkomsten. Dit was het eerste deel van een drieluik. Het tweede en derde deel worden gegeven tijdens een volgende conferentiedag.**

### **Hoe de menselijke wil zich verenigt met de Goddelijke Wil**

Luisa's geschriften verduidelijken dat het volmaaktste doel van een menselijke akt het deelnemen is aan Gods eeuwige akt. Maar dit kan enkel worden bereikt indien de menselijke wil zich op de volmaaktste manier verenigt met de Goddelijke Wil. Jezus noemt dit een eenheid waarbij de twee willen handelen als zijnde **een**. Paus Emeritus Benedictus XVI had het zo vaak over deze eenheid, deze '**gemeenschap van willen**'. Een voorbeeldje uit zijn encycliek *Deus Caritas Est*: *'De liefdesgeschiedenis van God en mens bestaat erin dat dit gemeenschappelijke willen groeit in het gemeenschappelijk denken en voelen en zo ons willen en de Wil van God steeds meer samenvallen. Dan is de Wil van God geen vreemde wil meer voor mij, die mij door geboden van buitenaf wordt opgelegd, maar mijn eigen wil'*.

De menselijke wil wordt niet alleen in overeenstemming gebracht met de Goddelijke Wil, hij is er in zekere zin in 'opgeslorpt', erin 'geabsorbeerd'.

Wie nu de geschriften van Luisa Piccarreta leest en overweegt komt wel in aanraking met een **mystieke taal** - mystiek is al vele eeuwen oud. Mystiek is in de Kerk dus zeker niet nieuw maar 'een beetje verdrongen'. Wat Luisa 'in volle gehoorzaamheid' opschreef past niet enkel in de mystieke traditie van de Kerk maar werpt ook een nieuw licht op het **einddoel** van de menselijke volmaaktheid in dit leven.





En wat is het einddoel in dit leven? De mystiek beschrijft het als de **samenwerking van de menselijke met de Goddelijke Wil**.

De **menselijke wil** wordt dus zeker **niet uitgesloten**. Integendeel, de overheersing door de Goddelijke Wil voltrekt zich pas indien de menselijke wil dit ononderbroken toelaat (we hebben een menselijke wil om te kunnen willen wat de Goddelijke Wil wilt - indien we niet willen wat de Goddelijke Wil wilt, zal Hij zich terugtrekken want Hij laat ons vrij). De ziel kan dan met klaarheid de realiteit zien die door Paulus beschreven wordt: *"God is het immers die zowel het willen als het doen bij u tot stand brengt, om zijn heilsplan te verwezenlijken."* ( Fil 2,13)

Leven in de Goddelijke Wil hangt dus af van een voortdurende, dynamische en samenwerkende relatie tussen de menselijke en de Goddelijke Wil. Jezus zei aan Luisa: *"Mijn dochter, alles zal worden ingesloten in de eenheid van Onze Willen. Jouw wil zal naast Mijn Wil werken om genaden af te smeken voor de redding van de zielen."* (vol 11, 12.8.1915)

EN

*"Is het niet verwonderlijk dat het vloeien/bewegen van de menselijke wil in bestendige relatie kan staan met een Goddelijke Wil en dat de ene zich kan uiten/openen in de andere?"* (vol 14, 16.3.1922)

EN

*"Wanneer de menselijke wil een wordt met de Goddelijke Wil omhelzen beide Willen elkaar en rusten samen."* (vol 18, 18.3.1922)

---

In de volgende GW-nieuwsbrief zal je de uitnodiging vinden voor de Passie-namiddagen. Elk jaar komen we tijdens de Vasten in het Huis van de Goddelijke Wil immers samen om stil te staan bij 'de Uren van de Passie van Onze Heer Jezus Christus'.

Nu alvast de data waaruit je een keuze zal kunnen maken:

- zaterdag 21 maart
- dinsdag 24 maart
- donderdag 26 maart
- zaterdag 28 maart
- maandag 30 maart



Huis van de Goddelijke Wil  
Varendriesstraat 30  
9031 Drongen