



Leven in de Goddelijke Wil – Vlaanderen

16 December 2014

KERSTNOVEEN



*De Dienares Gods
Luisa Piccarreta*

eerste uur: TRINITAIRE LIEFDE

16 december

In een uur werd ik in gedachten naar het Paradijs gebracht. Ik verbeeldde me de Allerheiligste Drie-eenheid: de Vader die Zijn Zoon wou zenden naar de aarde, de Zoon die onmiddellijk gehoorzaamde aan de Wil van de Vader en de heilige Geest die daarmee instemde.

tweede uur: BESCHEIDEN LIEFDE

17 december

Mijn geest bracht me in de moederlijke schoot. Ik was verwonderd te moeten vaststellen hoe de oneindige God, groter dan de Hemel, zichzelf vernederde, belemmerde en terugtrok zodat Hij amper nog kon bewegen en bijna niet meer kon ademen. De inwendige stem zei me: 'Zie jij hoeveel Ik van je hou? Geef Me a.u.b. wat ruimte in je hart. Verwijder alles wat niet van Mij is. Zo zal je Mij meer vrijheid geven om te bewegen en te ademen.

derde uur: VERTERENDE LIEFDE

18 december

Een inwendige stem zei me: 'Mijn kind, leg je hoofd op de Schoot van Mijn Moeder. Bekijk Mijn kleine Mensheid er binnen. Mijn Liefde verteert Me.





De oceanen en de immense zeeën van Liefde van Mijn Godheid overspoelen Mij. Het vuur ervan herleidt Mij tot as. Deze Liefde verhoogt zijn gloed die zich overal uitbreidt, over alle generaties, van de eerste tot de laatste mens. En Mijn kleine Mensheid wordt verslonden te midden van vele vlammen.

vierde uur: WERKZAME LIEFDE

19 december

'Mijn dochter, richt je blik van de verterende Liefde naar Mijn werkzame Liefde. Iedere verwekte ziel bezorgde Me de last van haar zonden, haar zwakheden en begeerten. Mijn Liefde gebod Me de lasten van ieder van hen op Mij te nemen. Niet enkel de zielen werden dus in Mij verwekt maar ook de pijnen van iedereen en de tevredenheid die ieder van hen moest geven aan Mijn hemelse Vader.

vijfde uur: EENZAME LIEFDE

20 december

De innerlijke stem ging verder: 'Mijn kind, ga niet bij Mij weg, laat Me niet alleen. Mijn Liefde verlangt met je verenigd te zijn. Dit is nog een buitensporigheid van Mijn Liefde die niet alleen gelaten wil zijn. Maar weet je wie zij in haar gezelschap wil? Het schepsel.'

zesde uur: ONDERDRUKTE LIEFDE

21 december

'Mijn dochter, kijk naar een andere buitensporigheid van Mijn liefde. Ik ben het eeuwige Licht. De zon is maar een schaduw van Mijn Licht. Maar zie je waartoe Mijn Liefde leidt en in wat voor donkere gevangenis Ik verblijf?... Wat een lijden! O, buitensporigheid van Mijn Liefde, die Me deed overgaan van een onmetelijk licht naar een verschrikking van dikke duisternis en totale beslotenheid. Het ontnemt Mij de vrijheid om te ademen. En dit alles uit Liefde voor de schepselen.'

zevende uur: SMEKENDE LIEFDE

22 december

'In de schoot van Mijn hemelse Vader was Ik volmaakt gelukkig. Alles stond er tot Mijn beschikking. De engelen aanbaden Me



met eerbied en reageerden op iedere wens van Mij. Ach, buitensporigheid van Mijn Liefde! Ik werd beroofd van al Mijn vreugde, geluk en alle goeds om Me te bekleden met alle ellende van de schepselen. Maar dit zou niets zijn geweest indien Ik in hen niet een volkomen ondankbaarheid en koppige trouweloosheid vond. Mijn Liefde hield echter niet op bij zoveel ondankbaarheid. Zij nam een nog verhevener houding aan, smekend, biddend en bedelend.'

achtste uur: BEDELENDE LIEFDE

23 december

'Mijn kind, zie hoe noch Mijn gejammer, noch Mijn smeekbeden het schepsel aanzetten tot medelijden met Mijn Liefde. Ik ga Me gedragen als de armste bedelaar en met Mijn handjes uitgestrekt vraag Ik tenminste als aalmoes hun ziel, hun genegenheid en hun hart.'

negende uur: OVERWINNENDE LIEFDE

24 december

'O ziel, dochter van Mijn hart, dit is het uiterste moment van Mijn lange gevangenschap. Mijn Liefde wil een ultieme buitensporigheid bedenken die de kroon zal zijn op alle andere buitensporigheden. Dit is Mijn overwinnende liefde. Ik wil met de kracht van liefde het hart overwinnen van het schepsel...

Wees Mijn goddelijke overwinning. Kom binnen in Mijn Koninkrijk, het Rijk van Mijn Wil op aarde.'

De volledige kerstnoveen vind je in FIAT II op blz 157. Bidden we deze samen vanaf vandaag 16 december in verbondenheid met allen uit het verleden, het heden en de toekomst. Laten we God prijzen, loven en danken voor deze immense Akt van de Menswording.



*Huis van de Goddelijke Wil
Varendriesstraat 30
9031 Drongen*

**HARTELIJK WELKOM AAN ALLEN DIE NAAR EEN
VAN DE KERSTNAMIDDAGEN KOMEN!**