



Leven in de Goddelijke Wil – Vlaanderen

november 2014



De Dienares Gods
Luisa Piccarreta

Zuster Assunta van de Associatie Luisa Piccarreta te Corato schrijft:

Leven in de Goddelijke Wil houdt een missie in. Wij zijn er allen toe geroepen. Het is de **missie van de Goddelijke Wil**, die nog niet is gekend, waardoor Hij niet wordt bemind, noch verlangd. Wij zijn geroepen om missionarissen te zijn van het Rijk van het Hoogste FIAT in de wereld.

“De hoogste en de meest sublieme missie bestaat erin een ziel te roepen tot het leven in Mijn Willen.” (Deel 14 - 28.08.1922)

Al wie verbonden is met de Associatie is een missionaris in het voetspoor van de goddelijke Missionaris, de Verrezenen, die vooraleer Hij opsteeg naar de Hemel Zijn Kerk de opdracht gaf: ***“Gaaf en onderwijst alle volken, en doopt hen in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.” (Mt 28,19)***

Deze opdracht van Jezus aan de apostelen weerklinkt in het leven van elke gedoopte want ze geeft ons de gaven mee die het doopsel ons schenkt: **priester, profeet en koning**.

“Jezus Christus is degene die de Vader gezalfd heeft met de heilige Geest en die Hij tot 'priester, profeet en koning' heeft gemaakt. Heel het volk van God deelt in deze drie functies van Christus en het draagt de verantwoordelijkheid voor de zending en de dienst die daaruit voortvloeien.” (KKK n.783)



1) Priester: in het Licht van het Goddelijk Willen zijn wij geroepen het priesterlijke offer te beleven om de dienaren van God te steunen en deel te nemen aan hun offer.

2) Profeet: leven als profeet - eerst en vooral met het leven dat de meest sprekende taal is en dan met het woord dat ermee samenhangt.

3) Koning: verkondigers zijn van het Rijk van het Goddelijk Willen, waartoe de Heer onze Associatie heeft aangeduid.

De **zending** van het FIAT Voluntas Tua vindt hoofdzakelijk plaats door de ketting van **akten gesteld in het Goddelijk Willen**. Zij zijn de boodschappers van het Rijk, omdat zij het leven meedelen aan hen die veraf staan, aan hen die dichtbij zijn en aan ieder van wie de ziel bereid is licht en genade te ontvangen.

Het is een innerlijke **missie** waarvan niets is te zien aan de buitenkant maar die rijpe vruchten draagt voor het Rijk van God.



Een na te volgen voorbeeld is de Dienares Gods, Luisa, voortrekker van het Goddelijk Willen. Vanuit haar bed was zij - als van op een altaar - de voet van de missionaris, het woord van de predikant, de kracht van de zwakken, het licht van hen die God niet zien, de liefde van wie niet kan beminnen, de trompet van Gideon (Re 7) waarmee hij de muur van het menselijke willen deed instorten voor de verovering van de wereld door het Goddelijk Willen.

Haar **missiegebied** was haar kleine kamer. Van daaruit vertrokken haar akten als zoveel stralen van licht. Deze bereikten alle hoeken van de wereld, en dit zowel tijdens haar leven als in haar dood. Immers, haar akten gesteld in het Goddelijk Willen - de **zending** van Luisa - vermenigvuldigen zich van het ene uiteinde van de aarde naar het andere.

Mijn zo geliefde broeders en zusters, laten we van onze familie van de Associatie een waarachtig **missiegebied** maken, waar het Hoogste FIAT zijn vertrekpunt heeft om zich te gaan verspreiden en aan de wereld de grootsheid te verkondigen van de Wil van God - op aarde beleefd **zoals in de Hemel**. Laten we dit zaad van het Goddelijke FIAT groeien, het **Woord** van waaruit het werk is begonnen van de Schepping, met inbegrip van de mens.

“De Missie van Mijn Wil was het doel van de Schepping van de mens.” (Deel 17 - 04.05.1925)

Mag onze Associatie de weg zijn van het huis van Nazareth, het **missiegebied** van Jezus samen met Zijn Allerheiligste Mama Maria.

In Hun zielen waren er geen muren van verdeeldheid. Hun Akten, gesteld in het Goddelijk Willen, overschreden alle grenzen en bereikten de zielen van alle generaties. En wij zijn, **door zuivere gave**, de vrucht van deze goddelijke **zending** vertrokken vanuit het huisje van Nazareth.

Mogen onze akten standvastig zijn zoals deze van Jezus en Maria, de goddelijke Missionarissen, door deze met die van Hen te verenigen. Mogen zij de ketting versterken van alle kinderen van het Goddelijk Willen over geheel de wereld. Zo zal de aar van het graan, samengesteld uit de zaden van het FIAT, hecht en blijvend zijn.



Ook dit: noodzakelijk uit te voeren werken aan het Huis van de Goddelijke Wil zorgden ervoor dat er met Allerheiligen geen conferentiedagen plaatsvonden.

Zondag vieren we het Feest van Christus Koning van het heeal. Een zondag later begint de Advent!

De **kerstnamiddagen** gaan door, telkens van 14 tot 18 uur.

Traditiegetrouw kan je kiezen uit verschillende dagen en data:

- donderdag 18 DECEMBER
- zaterdag 20 DECEMBER
- maandag 29 DECEMBER
- dinsdag 6 JANUARI
- zaterdag 10 JANUARI

Hopelijk kunnen velen van jullie hieraan deelnemen!

Ook **van oud naar nieuw** komen we samen om te bidden in de Goddelijke Wil.

We starten op woensdag 31 december te 21 uur en eindigen na de Eucharistie van 24 uur, gevierd dus wanneer het nieuwe jaar van start gaat.

Wie hieraan graag deelneemt is meer dan welkom!

Voor beide vooraf een seintje a.u.b.!

Je kan mailen: goedeledemaeyer@hotmail.com
of bellen: 09/227 97 59



Huis van de Goddelijke Wil
Varendriesstraat 30
9031 Drongen