



Leven in de Goddelijke Wil – Vlaanderen

mei 2014



De Dienares Gods
Luisa Piccarreta

UW WIL GESCHIEDE OP AARDE ALS IN DE HEMEL

*KENNIS opent de deuren.
Hoe meer kennis Ik je verstrek over het leven in Mijn Wil,
hoe meer deuren naar het heil, het licht, de genade
en Goddelijke deelname Ik voor je open."*

Jezus tot Luisa Piccarreta

HERINNERING

UITNODIGING

Goddelijke Wil - RETRAITE

16 tot 18 augustus 2014

in de Oude Abdij van Drongen

door **Fr. Robert Young** uit de Verenigde Staten

Wie graag deze deuren ziet opengaan waarover Jezus tot Luisa spreekt in het Boek van de Hemel - wie dus meer kennis wil verkrijgen over het Leven in de Goddelijke Wil - is van harte welkom vanaf **zaterdag (16/8) 15 u**. We verdelen de kamers (allemaal met douche en toilet) vooraleer van start te gaan met het programma. Eindigen doen we op **maandag (18/8) te 14 u** (na het middagmaal).

zelf vormt voor Mij. In feite vormen jouw narren
bewegingen, de lucht van Mijn Wil. En in die lu
en de heerlijkste rust tegen je borst."

13.3.1922

Het grote goed dat het beluisteren van

In mijn gewone toestand was ik buiten mijzelf g
mijn vroegere biechtvader zag die op 10.3.1922 g
biechtvader, Don Gennaro di Gennaro) en zoals F
was zei hij mij: "Vertel eens: wat heeft Jezus je g
Ik antwoordde: "Hij sprak inwendig met mij, ma
weet dat ik geen rekening hou met de dingen die
En hij antwoordde: 'Maar ik wil ook horen wat H
verplicht voelde van de..."

Naast de verscheidene conferenties vieren we ook dagelijks Eucharistie. De eerste dag zal **Mgr. Luc Van Looy**, bisschop van Gent, voorgaan.



We voorzien eveneens gebedsmomenten met Aanbidding en we willen de Passie overwegen (breng je gebedenboekje mee en je Uren van de Passie).

De deelnameprijs van zaterdag tot maandag bedraagt **€ 125** (lakens + € 7).

Indien iemand slechts een enkele dag wenst te volgen, de zondag (avondmaal inbegrepen), wordt hiervoor **€ 60** gevraagd.

Bevestig AUB nog voor einde mei je deelname en stort hierbij het te betalen bedrag op rekening

GESCHRIFTEN L.P. - Varendriesstraat 30 - 9031 Drogenen

IBAN: BE97 9799 8223 6149 - BIC: ARSPBE22

mededeling: retraite Fr. Young

De Oude Abdij ligt in het centrum van Drogenen, op 5 kilometer van Gent-centrum.

Met de wagen (GPS: 51°03'00" N, 3°39'44" O)

- Op de E40 Brussel-Oostende: neem afrit 13 en volg de pijl richting '**Drogenen 2**'. U passeert een kruispunt waar Drogenen naar rechts staat aangegeven. U negeert dit tot aan het rond punt (3 km). Draai rechts in richting 'centrum' en volg tot einde (300 meter). Draai rechts 'Drogenenplein' op en volg 100 meter. Draai links de tuin in via het hek van de abdij, na het monument van de 1ste Wereldoorlog.
- Vanuit andere richtingen: rond Gent ligt de R4 (ring rond Gent). U volgt steeds de R4 richting EEKLO of GENT. Blijf steeds op de R4, ook al staat 'Eeklo' niet meer aangeduid. U neemt afrit DRONGEN (staat enkel aangeduid aan de afrit zelf).



Met de trein

- www.b-rail.be
 - vanuit Gent Sint-Pieters (L-trein naar Brugge):
 - vertrek u'46 om het uur (aankomst Drogenen u'50)
 - tunnel onder spoor nemen, richting Drogenen-dorp stappen, ca 7' te voet
 - rechts voor de kerk ligt de ingang van de tuin
 - vanuit Drogenen naar Gent Sint-Pieters: vertrek u'08 om het uur
 - Vanuit Drogenen naar Brugge: vertrek u'52 om het uur

Met de bus

Lijn 14 en 15 vanuit Gent Sint-Pietersstation naar Drongenplein; duur ca 15'; ongeveer om de 30' (weekdagen) of om de 1u30' (weekends)

Lijn 17 en 18: vanuit Gent Korenmarkt naar Drongenplein: duur ca 15'; ongeveer om de 15' (weekdagen) of om de 30' (weekends)

Bel gerust voor nog meer info naar 09/227 97 59 of zend een miltje.

NOG EEN HERINNERING



Het verdere verloop van de *zalig- en heiligverklaring van de Dienares Gods Luisa Piccarreta* kost veel geld. De uiteindelijke *uitgave van al haar geschriften* vraagt heel wat financiële inspanningen. Het gaat om vele duizenden euro's. Dit alles kan de *Associatie Luisa Piccarreta te Corato* niet alleen dragen. Vandaar een oproep aan allen die Luisa leerden kennen om dit alles te helpen bekostigen.

Proberen we, als een akt in de Goddelijke Wil, *samen* een mooie som bijeen te krijgen. Storten kan - elk bedrag is meer dan welkom - op rekening

GESCHRIFTEN L.P. - Varendriesstraat 30 - 9031 Drongen

IBAN: BE97 9799 8223 6149 - BIC: ARSPBE22

mededeling: Corato

Met heel veel dank in Gods verheven Willen
aan wie al stortte en aan wie nog zal storten!

**BOEK
van de
HEMEL**
Uit Deel 1 tot 7



De Dienares Gods
Luisa Piccarreta

Velen zijn al in het bezit van het hernieuwde en gecorrigeerde eerste bundel met teksten uit het BOEK VAN DE HEMEL!
Anderen kunnen en mogen het gerust komen afhalen.
Opsturen kan ook altijd. Geef gewoon een seintje.

Maria, onze Moeder

uit DE VREUGDE VAN HET EVANGELIE - Apostolische exhortatie

Paus Franciscus

“Vrouw, zie daar uw zoon!”. Vervolgens zei Hij tot de leerling die Hij liefhad: “Zie daar uw moeder!” (Jo 19, 26-27). Deze woorden van Jezus op de drempel van de dood zijn niet in eerste instantie de uitdrukking van een zorg voor zijn moeder, maar ze openbaren eerder het mysterie van een bijzondere heilbrengende zending. Jezus heeft ons zijn moeder nagelaten als onze moeder. Pas nadat Hij dit gedaan heeft, kon Hij ervaren dat “alles was volbracht” (Jo 19, 28). Aan de voet van het kruis, dit grote moment van de nieuwe schepping, leidt Christus ons tot Maria. Hij leidt ons tot haar, want Hij wil niet dat wij zonder een moeder op weg zijn. En het volk ziet in dit moederlijke beeld al de mysteries van het Evangelie. De Heer wil niet dat de icoon van de vrouw aan de Kerk ontbreekt. Zij die de Kerk met veel geloof heeft voortgebracht, begeleidt ook “haar overige kinderen, die de geboden van God en het getuigenis van Jezus trouw bewaren” (Ap 12, 17).



Maria, onze Koningin van de Goddelijke Wil

uit DE MAAGD MARIA IN HET RIJK VAN DE GODDELIJKE WIL

de Dienares Gods Luisa Piccarreta

Mijn dochter, luister naar Mij en begrijp goed wat het betekent te leven in de Goddelijke Wil. Door erin te leven vormde Ik in Mijn ziel de hemel en Zijn Goddelijk Koninkrijk. Indien dit Rijk niet in Mij was tot stand gekomen was het Goddelijke Woord nooit gaan afdalen van de hemel naar de aarde. Als het dus afdaalde was dit doordat Hij zich kon vestigen in Zijn Koninkrijk dat de Goddelijke Wil in Mij had gevormd. In Mij vond Hij Zijn hemel en Zijn Goddelijke vreugde. In een vreemd koninkrijk zou het Woord echter nooit zijn afgedaald. Neen, zo wou Hij eerst in Mij Zijn Rijk vormen om er dan in af te dalen als Overwinnaar.

Niet enkel dit, maar door altijd in de Goddelijke Wil te leven, verkreeg Ik door genade wat de natuur is van God: Goddelijk vruchtbaar zijn. Zo kon in Mij, zonder menselijke tussenkomst, het zaad worden gevormd waaruit de Mensheid kon ontstaan van het Eeuwige Woord. Wat kan de Goddelijke Wil, werkend in een schepsel, niet allemaal verrichten! Alles - al het goede dat mogelijk en denkbaar is. Zorg er dus voor dat, indien jij je Mama wilt navolgen en gelukkig en tevreden wilt maken, alles in jou door de Goddelijke Wil wordt beheerst.

(Een stukje uit de 18de les dat velen vandaag 18 mei zullen hebben gelezen)



Huis van de Goddelijke Wil
Varendriesstraat 30
9031 Drongen