



Leven in de Goddelijke Wil – Vlaanderen

april 2014



De Dienares Gods
Luisa Piccarreta

PASEN: HIJ LEEFT (wat Zuster Assunta schrijft vanuit Corato)

*“Zeg het ons Maria, wat is ‘t dat gij gezien hebt?
Het graf van Christus dat leeg was, de glorie van Hem die opgestaan is,
eng’len als getuigen.”*

(uit de Sequentie van Pasen)

Het zijn opnieuw de engelen die – zoals in Betlehem – aan de wereld verkondigen dat Christus leeft onder de mensen, als teken van de eerste verlossing, en als Koning bekleed met het Licht van Zijn Verrijzenis.

“Het is een boodschap die Jezus van Nazareth bekend maakt, de Gekruisigde. Hij is niet hier. Hij is verrezen.” (Paus Franciscus)

Een leeg graf is een omgewentelde steen! Dit graf dat plots de explosie had meegemaakt van de Verrijzenis van de God-Mens, gestorven op het Kruis van de zonde, is ook getuige van de glorie van de Verrezene. Het Licht, dat aan het graf uitbarstte, voegde zich bij het Licht, dat ontsprong aan het Hart van de Drie-eenheid toen Zij een schepsel wilde maken naar Haar beeld om daarin te kunnen weerspiegeld worden.

Maar de zonde deed het doek vallen over het Eden van licht en vrede. Het Licht van het Goddelijk Willen keerde terug in de Schoot van de Triniteit, wachtend op de overwinning van de Verrijzenis. De gedachte van de vijand om een graf klaar te maken en voor altijd de Waarheid te begraven die Christus is, en zich tot prins van de duisternis uit te roepen, werd verpletterd en verbrand door het Licht van de Verrijzenis van Christus. Gods plannen kunnen niet vernietigd worden, zelfs niet door de hevigste vijand die de satan is.

In het Licht van de Verrijzenis is het graf de eerste zetel van de Verrezene geworden omdat het overspoeld werd door het Licht, ontstaan op het moment van de Verrijzenis. Zo zal het ook zijn voor onze ziel. Wanneer de Heer haar zal aantreffen, ontledigd van het menselijke, zal Hij haar bekleden met Zijn Licht en uitkiezen tot Zijn woning.

Vandaar dat het belangrijk is dat wij dit Licht verwelkomen, waaruit ontelbaar veel zaadjes van waarheid zullen ontspringen samen met gaven van de genade en van de natuur, hetzij voor onze persoonlijke heiligheid, hetzij voor het goed van anderen. Weigeren het Licht van de waarheid door te geven is ondankbaarheid tegenover God.

Op een moment dat Luisa niet meer wou schrijven, zei Jezus: *“Wou jij het licht, de genade, de waarheid begraven en zo het graf klaarmaken voor uw Jezus? Stilte over al wat de waarheid is, vormt het graf van de waarheid, terwijl het woord de verrijzenis van de waarheid vormt.” (Deel 19)*



Ook van ons wordt veel verwacht...

UIT DE CONFERENTIE GEGEVEN TIJDENS DE PASSIENAMIDDAGEN:

"Mijn dochter, toen Ik op aarde kwam was Mijn Mensheid Mijn hemel. En net zoals men aan de hemel de grote menigte sterren kan zien, de zon, de maan, de planeten en de uitgestrektheid, alles in de juiste orde geplaatst - beelden van de hemel die zich erboven bevindt, waar alles ordelijk is - zo moest ook Mijn Mensheid, die Mijn hemel is, de orde van de Godheid uitstralen die in haar woont: de macht, de deugden, de genade, de wijsheid en zo meer. Wanneer nu de hemel van Mijn Mensheid, na Mijn Verrijzenis, naar de hoogste Hemel voer, moest Mijn hemel op aarde blijven bestaan. En dat zijn de zielen die onderdak bieden aan Mijn Godheid. - die dus leven in Mijn Goddelijke Wil - Wonend in hen vorm Ik er Mijn hemel en eveneens vanuit hen laat Ik de orde uitstralen van de deugden die zich erin bevinden. Wat een eer voor het schepsel haar Schepper een hemel aan te bieden! Maar, hoe velen weigeren Me dit!!"

Leven in de Goddelijke Wil - voor Hem een hemel op aarde zijn - onderdak bieden aan Zijn Godheid. Wij, die de genade ontvingen het 'Boek van de Hemel' en 'De Maagd Maria in het Rijk van de Goddelijke Wil' en de 'Uren van de Passie' te leren kennen, kunnen Hem dit toch niet weigeren?! En is het daarom niet nodig om deze geschriften te lezen en te herlezen? *"Ik zegen deze geschriften met geheel Mijn Hart. Ik zegen de uitwerking en de waarde die ze omvatten. Deze geschriften zijn een deel van Mezelf."*

Is het dan niet pijnlijk dat er zijn die dit alles van zich wegduwen...

Wanneer wij nu op basis daarvan samenkomen is dit niet om enkel te bidden. We vormen niet zomaar een gebedsgroep (met alle respect voor bestaande gebedsgroepen!!). We volgen niet zomaar een spiritualiteit. Het gaat niet zomaar om een leven, al is het dan een heilig leven - maar om veel meer. Het gaat immers over de manier waarop God ons schiep, de orde waarin we zijn geschapen, de plaats en het doel waartoe we zijn geschapen. En dat kwam Jezus herstellen in de volheid van Zijn Wil. *"Want in Christus woont lijfelijk de godheid in heel haar volheid, en in Hem, die het hoofd is van alle heerschappijen en machten, bent u vervuld van die volheid."* (Kol 2,9-10)

En in die geschriften van Luisa: *"Mijn Wil is volheid en wie erin leeft moet de heerschappij verwerven van alle mogelijke goeds dat men zich kan inbeelden, zoveel als mogelijk is voor een schepsel. Hoeveel goeds kan Ik iedereen niet geven? En hoeveel kan Mijn onafscheidelijke Mama niet geven? En indien we niet nog meer geven is het omdat er niemand is om het aan te nemen. Wij, Mijn Moeder en Ik, ondergingen immers alles. En terwijl We op aarde waren was onze woonplaats de volheid van de Goddelijke Wil."*



**BOEK
van de
HEMEL**

Uit Deel 1 tot 7



De Dienares Gods
Luisa Piccarreta



Huis van de Goddelijke Wil
Varendriesstraat 30
9031 Drongen

Nu is het jouw beurt om ons te volgen op hetzelfde pad en te wonen waar Wij wonen. Denk jij dat Leven in Onze Wil iets onbeduidend is? Ach, neen, neen, het is alles! Alles wordt erin omhelsd en indien iets ontsnapt kan je niet zeggen dat je leeft in de volheid van Onze Wil.

Wees daarom aandachtig en blijf altijd in Mijn Eeuwig Willen."

En om die reden en om je hierbij een helpende hand te reiken het volgende:

- lees en herlees wat Luisa schreef - er is een hernieuwd bundel verschenen van het Boek van de Hemel! Wie naar een Passienamiddag kwam heeft er al een in zijn bezit,
- volg de conferenties die met regelmaat worden gegeven in het Huis van de Goddelijke Wil,
- kom naar de retraite, gegeven door Father Robert YOUNG

zaterdag 16 augustus (16 uur) - maandag 18 augustus (14 uur) 2014

Oude Abdij - Drongenplein - Drongen

Graag inschrijven tegen 1 juni door betaling van €125

op rekening GESCHRIFTEN L.P. - Varendriesstraat 30 - 9031 Drongen

BE97 9799 8223 6149

ARSPBE22

mededeling: retraite Fr. Young

Ook nog eens dit bericht vanuit Corato:

Het verdere verloop van de *zalig- en heiligverklaring van Luisa Piccarreta* kost veel geld. De uiteindelijke *uitgave van al haar geschriften* vraagt heel wat financiële inspanningen. Dit alles kan de *Associatie Luisa Piccarreta te Corato* niet alleen dragen. Vandaar een oproep aan allen die Luisa leerden kennen om dit alles te helpen bekostigen.

Proberen we, als een akt in de Goddelijke Wil, *samen* een mooie som bijeen te krijgen. Storten kan - elk bedrag is meer dan welkom - op zelfde rekening als hierboven maar met een andere mededeling

GESCHRIFTEN L.P. - Varendriesstraat 30 - 9031 Drongen

BE97 9799 8223 6149

ARSPBE22

mededeling: gift Corato

Heel veel dank in Gods Heilig Willen, zeker aan wie al financiële steun gaf!