



## Leven in de Goddelijke Wil – Vlaanderen

december 2013



*De Dienares Gods  
Luisa Piccarreta*



Mijmerend in de kerstperiode vroeg Luisa zich af:

'Wat zou er zich toch hebben afgespeeld tussen de zo heilige Mama en de kleine Jezus?'

Op dat ogenblik voelde zij Hem bewegen in haar binnenste en Hij zei tot haar: *"Mijn dochter, ik hoorde Mijn Moeder zeggen:*

*'Ik hou van Je, ik hou van Je, o Zoon', en Ik herhaalde Haar: 'Ik hou van Je, Ik hou van Je, o Mama.'*

*Maar Ik zei dit niet alleen, de Vader en de heilige Geest en de gehele schepping - de engelen, de heiligen, de sterren, de zon, de waterdruppels, de planten, de bloemen, de zandkorrels - alle elementen zaten Mijn 'Ik hou van Je' achterna en herhaalden: 'Wij hebben U lief, wij hebben U lief, o Moeder van onze God, in de Liefde van onze Schepper.'*

*Mijn Moeder zag dit alles en werd erdoor overspoeld. Zij vond zelfs geen plekje waar Ze niet kon horen zeggen dat Ik haar liefhad. Haar liefde bleef achter maar herhaalde: 'Ik hou van Je, ik hou van Je.'*

*Toch kon Zij Mij nooit evenaren. De liefde van het schepsel heeft immers zijn grenzen en zijn tijd terwijl Mijn Liefde ongeschapen is, eindeloos en eeuwig.*

*En dit overkomt iedere ziel: wanneer zij tot Mij zegt 'Ik hou van U', zeg ook Ik tot haar 'Ik hou van je'. En met Mij bemint de gehele Schepping haar in Mijn Liefde.*

*O, indien de schepselen zouden begrijpen hoe groot de zaligheid  
en eer is, die ze zichzelf bezorgen, door enkel maar  
tot Mij te zeggen 'Ik hou van U'. Alleen dit zou al voldoende zijn  
opdat een God aan hun zijde hen met eer antwoordt:  
'Ook Ik hou van jou.'* (uit deel 8)

Straks is het weer Kerstmis...

Maria, Koningin van de Goddelijke Wil, nodigt ons uit om, net als Zij,  
onophoudelijk tot Haar Zoon ons 'ik hou van U' te zeggen.  
Laten we dit ook doen in Zijn Liefde.

**Bidden we samen vanaf morgen, 16 december, de kerstnoveen  
('Fiat van de Verlossing' blz 157).**

\*\*\*\*\*

## **Nog eens deze 2 UITNODIGINGEN !**



### **Kerstnamiddag 2013 van 14 u tot 17.30 u**

met conferentie over het Rijk van de Goddelijke Wil,  
beeldmontage over Corato 2013 en Eucharistieviering.

Gisteren, 14 december, hadden we al een eerste zeer gezegende namiddag.  
Op donderdag 19 december heeft de volgende plaats. Begin januari zijn er  
ook nog 2 gepland: dinsdag 7 januari en woensdag 8 januari. Inschrijven  
voor één van deze drie is nog steeds mogelijk. Welkom!

**De bundel met de conferenties die werden gegeven in Corato is er!**

### **En van oud naar nieuw**

### **biddend in de Goddelijke Wil**

van 21 u tot na de Eucharistieviering van 24 u.

Samenkomst op dinsdag 31 december - woensdag 1 januari.

Wie graag deelneemt is meer dan welkom. Breng je  
gebedenboekje mee en 'De Maagd Maria in het Koninkrijk  
van de Goddelijke Wil' (blauwe boek).

**Voor beide vooraf een seintje a.u.b.!**

goedeledemaeyer@hotmail.com

09/227 97 59



**Zuster Assunta schrijft ons vanuit Corato:**

**“Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond” (Joh 1,14)**

In de maagdelijke schoot van Maria nam het Woord van God menselijk Vlees aan, in de ziel van de mens maakte het zich tot Verlosser.

De Goddelijke Vader schiep Zich een zoon, verlichtte hem met Zijn Licht, blies hem Zijn Adem in, deed hem de dingen benaderen zoals Hij, gaf hem als geschenk Zijn gelijkenis op Hem en stelde hem aan tot koning van de schepping. (Gn 2,7) Een echt beeld van Hem, als het ware een icoon van Hem. Zo was de mens vooraleer hij tegen God opstond in de tuin van Eden. Maar... alles werd bedolven onder het puin van de eerste zonde. De Liefde van de Vader bleef echter ongeschonden, want zij is Goddelijk en eeuwig.



**“Nu zoekt God een nieuwe toegang tot de wereld. Hij klopt aan bij Maria. Hij heeft medewerking van de menselijke vrijheid nodig. Doordat Zij gehoor gaf, is het Woord in haar binnengekomen en in haar vruchtbaar geworden. Maria wordt Moeder doordat zij «ja» zegt”.**

(Uit “Jesus van Nazareth. De kinderjaren” - Benedictus XVI)

De brokstukken van dit puin komen naar boven uit de grot van Bethlehem, naakt, koud, bouwvallig, geschikt om dieren op te vangen en geen mensen.

Dit is de woning die gekozen werd door het Goddelijk Kind van Bethlehem. Hij wilde de opdracht aanvaardden om het puin van de zonde weg te ruimen, de mens die slaaf was van zichzelf en rondzwierf op de wegen van de wereld.

Door Zijn geboorte heeft Jezus hem alle Liefde van God willen teruggeven die hij had verloren door zich te onttrekken aan de Wil van de Vader.

Na negen maanden doorgebracht te hebben in de schoot van Maria, wilde Jezus naar buiten komen, in het licht van de dag, om met Zijn Goddelijk Licht de duisternis van het kwaad open te trekken en de te volgen weg te tonen.

**“Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader tenzij door Mij”. (Joh 14,6)**

Hij wilde geboren worden in het donker van de nacht om aan de mensheid het Licht van Zijn Willen te geven, dat alle afval van de zonde verbrandt en de vreugden van het paradijs doet terugkeren. Dat is de reden waarom de grot wordt bewoond door de God-Mens. Doordat Hij Licht is, is alles omgevormd geworden tot Licht samen met de engelenkoren, die met hun Goddelijke gezangen, de wereld aankondigen dat de Hemel de aarde heeft gekust, opdat de aarde ten Hemel zou worden verheven, gereinigd door de kleine Verlosser die Heil en Heiligheid is.

Kerstmis straalt hemelse dauwdruppels, in staat om stralen van Licht te vormen die weerkaatsen op de donkere aarde, haar helder maken en doordringen tot in het hart van iedere mens van goede wil. De geboorte van God die Mens werd moet gezien worden in het Licht van hetzelfde Licht dat uitgaat van het Goddelijk Kind.

Wat is er gebeurd in deze nacht en hoe laat zich het wonder zien van de geboorte van het Goddelijk Kind? Maria die het Licht in Zich droeg wordt helemaal veranderd in Licht (zie ook blz 93 in "De Maagd Maria...") en uit dat Licht wordt het Licht van de wereld geboren: Jezus, de Verlosser, Emmanuël, God met ons.

**“Licht uit Licht, ware God uit de ware God”. (uit het Credo)**

Nu is de grot geen grot meer, maar een stukje Paradijs.

Laten wij ons in de geest naar de grot begeven om daar de Goddelijke geboorte te overwegen van de Koning van het Rijk van het Goddelijke Fiat...



Huis van de Goddelijke Wil  
Varendriesstraat 30  
9031 Drongen